

הכנה לקראת שידוך: וטהר ליבנו

1. לשוב אל הארץ

דָּבַר אֵל כָּל עַדְת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדָשִׁים תִּהְיוּ כִּי קְדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם (ויקרא יט, ב)

2. אני רוצה חופש!

אמר רבי תנחום א"ר חנילאי כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב "ושמחת אתה וביתך", בלא ברכה דכתיב "להניח ברכה אל ביתך", בלא טובה דכתיב "לא טוב היות האדם לבדו". במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה בלא תורה דכתיב "האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני", בלא חומה דכתיב "נקבה תסובב גבר", רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב "וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא". (יבמות סב, ב)

3. גברים ממאדים ונשים מנוגה (ג'ון גריי)

ומאי טעמא את מקדשי תיראו (הרקנטי על ספר הבהיר)? שמרו עצמכם מן ההרהור כי מקדשי קדוש הוא ... וכן איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו ... הכוונה לשמור מידות המחשבה מפגם משם ששם כבוד קונו מבואר כי אמו ואביו תיראו הכוונה על כוחות המחשבה הנקראים אבא ואימא חכמה ובינה כידוע וצריך האדם לירא שלא להכניס בהם הרהור רע. (הרב משה רפאל לוריא, בית גנזי, קדושים, עמ' תשכז')

4. במקרה אני רווק(ה)...

ותועלת החכמה הזאת הוא שנבין זה בידיעה ברורה, שהוא מה שנצטוונו על זה, "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". ואיך נבין זה? אלא כשנבין ההנהגה הזאת הסובבת מראש העולם עד סופו, אז יהיה דבר זה נראה לעינינו שכך הוא, שהכל הוא רק מאתו ית"ש להעמיד רק חפצו הטוב להיטיב, ולא בשום עניין אחר. ואותם הדברים שהיו מתקשים לעינינו, והמכשילים את הרשעים להיות פוקרים, הם עצמם יהיו המגלים לנו האמת הזו, והמודיעים לנו הייחוד האמיתי הזה בכל דרכיו, כמ"ש. נמצא שתי הבחנות יש לנו בזה, פירוש, בעניין הרע הנראה עתה בעולם. הא' הוא, שאינו יוצא מרשות אחר ח"ו שיוכל להתקיים נגדו. והב' היא, שסופו יהיה טוב. (קל"ח פתחי חכמה, הרמח"ל, פתח ב', עמ' ט')

5. חשיבות היופי

מה שיש כאן בעולם השפל יפה ונעים בכל ד' חלקי הבריאה שהם דומם צוצח חי ומדבר, אינו אלא ניצוץ האלוקות שנעתק ממקומו העליון ונמשך למטה לכל מין ומין ולכל איש ואיש מאותו החלק הנוגע לשורשו. (הרמ"ד וואלי, ספר הליקוטים, עמ' תז)

6. אין ביקורת בונה: הכל טוב מוחלט

ראשית הצעדים להסתכלות זו היא אמץ אמונה ותוקף הביטחון בטוב ה' וחסדיו הגדולים, לדעת ולהאמין שכל מה שיש בעולם, בלי יוצא מן הכלל, נוצר ונברא אך ורק לטוב ולחסד לגלות טוב ה', ושאין שום דבר שהוא רע בהחלט, אלא הכל טוב, ולא רק שעתיד לצאת ממנו טובה, אלא הוא טוב בהחלט, בעבר בהווה ובעתיד, וכל מי שיש לו דעת והוא מצפה לישועה חייב ללמוד וליגע עצמו כדי שיגיע לכלל המדגה הזאת להכיר את טוב ה' בכל הנמצא וכי הכל טוב מוחלט שאין למעלה ממנו. (מי מרום, הרב חרל"פ, מייני הישועה, עמ' לב)